

Zeven.

Deze zomer las ik een boek met een uitzonderlijk verhaal, dat ik met u wil delen. Socrates, een beroemde Griekse filosoof, zat in Athene op een bankje van de zon te genieten. Plotseling stapte er een man op hem af en zei: *Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die....* Voordat de man zijn zin kon afmaken, onderbrak Socrates hem en vroeg: Het verhaal dat je mij wilt vertellen, heb je dat gezeefd door de drie zeven? *De drie zeven? Welke drie zeven?*, vraagt de man verbaasd.



De zeef van de waarheid is de eerste zeef. Heb je onderzocht of datgene wat je me wilt vertellen waar is? *Nee, ik hoorde het verhaal ergens....*, zei de man.

Oké. Is het verhaal dan wel door de tweede zeef gegaan, de zeef van het positieve? Is het iets positiefs

wat je over mijn vriend wilt vertellen?, vroeg Socrates nu. Aarzelend antwoordt de man: *Euh nee, dat niet. Integendeel zelfs....* Socrates fronste zijn wenkbrauwen en zei: Laten we dan de derde zeef gebruiken, de zeef van de noodzakelijkheid. Is hetgeen wat je mij wilt vertellen zo noodzakelijk dat ik het beslist moet horen? *Nee, niet echt*, antwoordde de man. Socrates glimlachte naar de man en zei: Als het verhaal dat je mij wilt vertellen niet waar is, niet positief is en ook niet noodzakelijk is voor mij, belast mij er dan ook niet mee!

De apostel Jacobus waarschuwt ons in zijn brief voor het gevaar van woorden die we ondoordacht uitspreken. Zo is de tong een klein lid en beroemt zich op grote dingen. Zie, een klein vuur, wat een groot bos steekt het in brand (Jak. 3:5). De apostel Paulus schrijft in Filip. 4:8: "Al wat waar, al wat eerbaar, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenk dat".

Laten we er eerst grondig over nadenken om dingen uit te spreken en door te geven. Wat is de praktijk van informatie? Wanneer we praten, bellen, mailen, appen? Haal ze eerst door de drie zeven. Iets waar, iets goeds, iets noodzakelijks? In Spreuken 12:18: de woorden van een dwaas zijn dolksteken, wat de wijze zegt, brengt genezing. Vers 19: Een betrouwbaar woord houdt altijd stand.

Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 20 september 2023.

Beste leden,

20 September 2023 willen wij het nieuwe seizoen van de PCOB Afd. Regio Rijnsburg weer starten. Deze keer niet de 2^e woensdagmiddag van de maand maar de 20^{ste}. Dit i.v.m. de paardenmarkt in Valkenburg 13 september 2023.

Wij nodigen u uit voor deze middag. Antiquair en taxateur Peter Sluisman vertelt ons deze middag over "Oude voorwerpen vertellen vaak een verhaal".

Heeft u zelf een voorwerp waarvan u graag wil weten wat dit voorstelt, neemt u het dan deze middag mee. Misschien kan Peter Sluisman hier meer over vertellen. Aanvang 14.30 uur in de Voorhof.

Wij willen u graag weer in dit nieuwe seizoen begroeten.

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen.

In Memoriam.



Op 19 juni 2023 is overleden Arie van Delft, in de leeftijd van 73 jaar. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op maandag 26 juni 2023 in de Grote Kerk te Rijnsburg en werd geleid door pastor Arie Ravensbergen.

Op de kaart staat een afbeelding van een vrachtwagen, met de woorden: Arie heeft zijn laatste rit gereden.

Bij binnenkomst van de familie luisterden we naar Immortality van de Bee Gees. Kleinkinderen staken kaarsen aan, met gedachten aan kleinkind Berna, die op 2½ jarige leeftijd is overleden, onder de woorden van een gedichtje: Gemis en herinneringen, maar de liefde blijft. Sandra en Arie jr. deelden herinneringen, die waardevol zijn.

Vooral de rit die de twee Arie's maakten, waarin ze een diep geloofsgesprek hadden en ze zo met de weg naar de hemel bezig waren, dat ze de aardse weg verkeerd namen.

Arie kon lang thuis blijven door de zorg van Cobie. Uiteindelijk toch naar de Wilbert. Ze zijn trots op hun vader en zeggen geen vaarwel, maar tot ziens. Hij is bij zijn Hemelse Vader. We luisterden naar het lied voor vrachtwagenchauffeurs, de Engelbewaarder. De trouwtekst stond centraal in de dienst, "Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken". De Grote Kerk was heel belangrijk voor Arie en Cobie. Belijdenis gedaan, getrouwd, kinderen gedoopt en nu de afscheidsdienst. In de moeilijke momenten was God bij hem en gaf hem kracht. We luisterden naar het lied: "In de nacht van strijd en zorgen". Sandra sprak dankwoorden namens hun gezin. Ze bedankte haar moeder voor de onvoorwaardelijke zorg die ze gegeven heeft. Onder de melodie van het lied "Wat de toekomst brengen moge" werd Arie de kerk uitgeleid. Hij is begraven op de begraafplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat. Cobie en haar gezin moeten verder, zonder Arie, maar met God die meegaat in het gemis en troost geeft in de moeilijke momenten.

Secretaris Tineke van Delft.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst van Annie van der Perk was op vrijdagmiddag 28 juli de gelegenheid tot condoleren in de Open Hof Kerk te Katwijk aan de Rijn. Geboren op 30 april 1931 op de Valkenburgseweg in Katwijk aan de Rijn. Woorden op de rouwkaart: "*Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet*".

Na een lange periode van afnemende gezondheid, maar met een positieve levenshouding is Annie op 92 jarige leeftijd heengegaan. Aan de wand in haar kamer in de Vlietstede was deze tekst geborduurd: "*Van het concert des levens, krijgt niemand het program*". Hoe verloopt het concert in je leven? Oorlogsjaren als kind, twee keer gehuwd, lange tijd weduwe. Vijf kinderen (Nel, Joke, Gert, Annet en Cees, klein- en achterkleinkinderen. Zij hield van zingen, was lid van het Rijnstreekkoor, vrijwilliger bij Tafeltje Dekje.

Geloof was haar houvast, haar steun en kracht, ondanks een prothese, rollator en scootmobiel. Trouw bezoeker van de PCOB contactmiddagen. Herinneringen werden opgehaald.

We zongen opwekkingsliederen en psalmen mee met Nicole de Jong met aan de piano Jack Glasbergen. De schriftlezing door voorganger Albert van Duijn uit Psalm 121, waarin de troostrijke woorden: "De HEER zal eeuwig u behoeden". Namens de familie de dank- en slotwoorden, mede over de liefdevolle verzorging in de Vlietstede, waar Annie van genoten heeft. De Heer was haar Herder!

Dick Schoneveld, voorzitter

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Marry Paauw, Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee. Wij kunnen echter niet alles weten dus als u een bezoekje wilt graag even bellen naar 071-4081817.



De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen!

Voor meer informatie over dit dankbare werk kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 071-4081817.

Voor een bezoekje in Valkenburg kunt u ook bellen naar Aafke Ravensbergen, tel. 06 5732 6645.

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Van de penningmeester.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 72,90.

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

03-07-23	Via Arjo Barnard div. hulp bij belasting	€ 60,00
05-07-23	Gift voor PCOB	€ 12,90

Kees van Delft, penningmeester.

Fietstocht 2023.

Wij hebben weer een mooie fietstocht uitgezet voor onze leden. Op woensdagmiddag 30 augustus is deze fietstocht in de omgeving met rustpauzes.

Vertrek om 13.30 uur vanaf het plein voor de Burgt.

De bestuursleden trappen ook mee, herkenbaar aan de gele hesjes.

Doortrappen.



Doortrappen heeft als doel om senioren in onze gemeente te stimuleren om te blijven fietsen. Goed voor de gezondheid, goed voor sociale contacten en gewoon fijn om te doen.

De PCOB afd. Regio Rijnsburg doet mee aan dit project in samenwerking met buurgemeenten om in de vertrouwde omgeving actief, comfortabel en veilig te blijven fietsen. De fietsers krijgen tips, informatie en activiteiten aangeboden. In het volgend Mededelingenblad ontvangt u nadere informatie over dit fiets stimulans project.

Secretaris Tineke van Delft.

Spreuk.

Een negatieve houding is als een lekke band, je komt er nergens mee, tenzij je hem vervangt!

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage. Voor een afspraak altijd vooraf bellen met 071-572 8434.

Kosten leden Ouderenbond € 35,00. Betaling uitsluitend per pinpas.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Voorgenomen fusie PCOB en ANBO.

Onlangs besloten de ledenraden van de PCOB en ANBO groen licht te geven voor de voorbereidingen van een fusie. Natuurlijk was er lang gehoopt en gedacht dat het voorgenomen samengaan van de Unie KBO en PCOB tot een sterk KBO-PCOB zou leiden. Op lokaal niveau wordt er vaak heel prettig samengewerkt, maar een vereniging voor en door senioren zit er helaas niet in. Na zeven jaar interne pogingen heeft de PCOB de regie genomen.

Wij zijn een gezonde vereniging, maar hebben wel te maken met ledenverlies en vergrijzing. Het aantal senioren in Nederland groeit en heeft een vereniging als de onze hard nodig. Het verheugt de ledenraad dat wij in collega seniorenorganisatie ANBO een partner hebben gevonden, die samen met ons de toekomst in wil. PCOB met een eigen identiteit met een afdelingsnetwerk en ANBO met krachtige en aanvullende diensten.

Wij vertrouwen erop, dat wij met behoud van onze eigenheid samen van grote betekenis kunnen zijn voor senioren in Nederland. Op 29 juni jl. spraken de ledenraden van de PCOB en ANBO zich uit vóór een verdere samenwerking van een fusie. Er is nog veel werk te verzetten voordat het definitieve fusiebesluit genomen kan worden. U wordt op de hoogte gehouden. Voor de afdeling Regio Rijnsburg zal er weinig veranderen, het bestuur houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten en blijft u op de hoogte hiervan stellen. Voor meer nieuws: www.pcob.nl .

Identiteit van de PCOB.

Het lid van het landelijk bestuur Marjolein Willemsen zegt over de vragen of de protestants christelijke identiteit van de PCOB voldoende gewaarborgd blijft wanneer we fuseren met ANBO: "*Uw zorg, uw aandacht voor identiteit is dus zeker onze zorg en heeft ook onze aandacht. In verkenningsgesprekken met de ANBO onopgeefbaar bij eventuele samenwerking. Daar is bij de ANBO volledig begrip voor, men respecteert en waardeert dit. Meerdere onderwerpen komen in de besprekingen aan de orde. Daarvoor is het traject dat nu gestart gaat worden nodig. Wij zijn ons ten volle bewust van onze wortels in Schrift en Evangelie. Ze maken – en raken onze vereniging.*

Bericht van de voedselbank.

Bij het bestuur van de voedselbank Katwijk leeft de wens om ondersteuning aan te bieden aan AOW-ers zonder of met een klein pensioen en aan andere senioren, die om een of andere reden krap bij kas zitten. Zij beseffen dat er in het algemeen een forse drempel bestaat om je tot de voedselbank te wenden.

De voedselbank Katwijk wil onderzoeken of het zinvol is om de dienstverlening uit te breiden met een gratis **bezorgservice**, specifiek voor ouderen (en zieken). Het vermoeden bestaat dat er nogal wat ouderen zijn die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en daarom niet de stap durven zetten zich bij de voedselbank aan te melden en dan op vrijdagmiddag in de rij moeten staan.

De waarde van de wekelijkse boodschappen die de voedselbank uitdeelt bedraagt minimaal € 50 per huishouden en er wordt gestreefd dat dit pakket voldoet aan "de schijf van vijf".

Daarnaast bieden zij in hun eigen kapsalon eens in de zes weken een gratis knipbeurt aan, verzorgd door professionele kappers. Verder beschikt de voedselbank over een gratis kledingwinkel, die ook op een ander moment dan op vrijdagmiddag kan worden opengesteld voor deze doelgroep.

Is er bij de PCOB leden afd. regio Rijnsburg behoefte aan een dergelijke dienstverlening?

Bel of mail dan de secretaris van Stichting Voedselbank Katwijk nummer 06 2887 7111 of mail naar: secretaris@voedselbankkatwijk.nl. Ook Tineke van Delft van ons bestuur wil u daarbij helpen.

De oude Koestraat.

De Rijnsburgse Koestraat is altijd een boerenstraatje geweest. Boerderijen, stallen en hooibergen stonden daar, door alle eeuwen heen op een rij. Er is weinig meer van over, behalve die eerbiedwaardige gevelsteen "1594" boven de winkeldeur van de vroegere Rijnsburgse Viswinkel. *Twintig jaar nadat de abdij in vlammen was opgegaan werd dat huisje gebouwd.* Door de Koestraat ging maar weinig verkeer naar Noordwijk en Kloosterschuur. Maar de straat dankt haar naam aan de kleine Rijnsburgse veestapel, die hier dagelijks heen en weer liep tussen stal en weide. Elke morgen en elke avond gingen de koeien hun eigen weg. 's Nachts waren zij veilig op stal. De Koestraat komt al in 1479 in de archieven voor, maar de naam is waarschijnlijk veel ouder.

Door de Koestraat gingen de landarbeiders naar de akkers ten noorden van het dorp, al lang voordat het Kanaal gegraven was.

De Koestraat was een simpele landweg, die pas in 1737 met keien werd bestraat.... Echt een dorpsweg waar rond 1700 welgeteld twintig huizen stonden. Maar let op.... Het was niet eenvoudig. De nietsvermoedende reiziger vond al na 100 meter een tweesprong. Waarom? Waarheen? Wanneer de doortrekkende reiziger zijn linkerhand volgde, kwam hij door akkers en weiden in "Kloosterschuur" of Noordwijk terecht. Maar waarheen ging dat rechter pad, dat nu nog Koestraat en Korte Voorhousterweg heet?



Er is een antwoord uit de grijze historie van ons dorp. Uit de tijd dat een groep houten boerderijen een gehucht vormden, waar nu de Burgt en Kerk staan. Langs dat pad gingen men in aller vroegste tijden naar de eerste kerk van de omgeving, die op

een heuveltje stond in Oegstgeest (toen Kerkwerve, nu Groene Kerk(je)). Daar werden de kinderen gedoopt. Halverwege dat oude kerkpad was de eerste begraafplaats, waar al voor Karel de Grote de doden werden bijgezet.

Duizend jaar voordat het Kanaal werd gegraven was ergens rechtsaf een pad naar de dodenakker.

Rechtuit kon de reiziger naar Voorhout gaan door bosachtig gebied met elzen en eikenkreupelhout. Zo is ook in de Koestraat de hele Rijnsburgse historie te vinden.

Bron: het boek: Zó was Rijnsburg – een dorp en zijn bewoners in historisch perspectief - van Simon Leenheer, Daan Hogewoning Sr en Herman de Mooij, aangeboden door het Gemeentebestuur van Rijnsburg aan de vooravond van de gemeentelijk herindeling tussen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg(2005).

Programma t/m december.

- 11-10: Herman de Mooij uit Rijnsburg gaat vertellen over zijn boek "Het schone kussen", over Rijnsburgse families.
- 08-11: Schipholpastoraat , geestelijke verzorging op Schiphol door ds. Marijke Meiring.
- 13-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.
- 14-12: Kerstviering verzorgd door het bestuur.

Aafke Ravensbergen.

Leden mutaties.

Overleden:

Op 20-06: Dhr. A. van Delft, Smidstraat 48A, 2231EM

Op 25-07: Mw. A. v.d. Perk, Oude Vlietweg 84, 2231DS

Verhuisd:

Dhr. H. Ros, Collegiantenstraat 18 naar de Wilbert, Overrijn 7, afd. Zeebonk 13, Katwijk

Nieuw:

Mw. L. v.d. Meij-van Duijn, Rijnweide 2, 2231EV Valkenburg

Mw. E. de Mooij-Binnendijk, Burg. Meijboomstyr. 10, 2231LC

Mw. M.H. Mooten-Noorduyn, Collegiantenstraat 46 B, 2231HK

Mw. J.H. v.d. Niet-van Leeuwenstijn, Biezenland 16, 2201JZ Noordwijk

Hartelijk welkom!

Bedankt:

Dhr. C. Vletter, Stienplaats 10, 2231VX

Mw. M.A.J.C. Oudshoorn-Corts, Smidstraat 37, 2231EK

Mw. J. v.d. Eijkel-de Mooij, Smidstraat 12, 2231EL



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	Telefoon:	071-4024222
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)		06 57326645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)		071-4034160
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)		06 45460845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)		071-4081817
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)		071-4023566
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)		071-4024222
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur		06 45460845

Ouderenadviseur.

Vacant

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	071-4024222
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88
	t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg